

Skolelederens beretning 2015

Skolepolitik

Skolepolitik og skole spørgsmål er evigt aktuelle og altid godt stof i medierne. Det må vi ikke glemme, og derfor skal man nok heller ikke lade sig provokere mere end højst nødvendigt, når man i Politiken støder på en overskrift som 'Privatskolerne er fluepapir for elitens børn'. Debatindlægget, som blev bragt d. 18. januar, er skrevet af en mønsterbryder, universitetschef Kim Brinckmann, som i sin egen stoltheds rus kommer til at begå et ensidigt, overfladisk og generaliserende indlæg om den velsignede folkeskole og de onde privatskoler. Derfor affødte det også adskillige reaktioner fra mange sider. Jeg kan ikke dy mig for at citere noget fra et af dem, nemlig fra en taxa chauffør (med en baggrund som chefredaktør i DR). Her er der også tale om et mønsterbrud, men et usædvanligt ét - med omvendt fortegn: Fra journalist til taxamand. Jesper Grunvald - hedder han - kommenterer i Friskolebladet d. 26. februar:

Debattøren i Politiken kan ikke nøjes med kærligheden til folkeskolen. Arbejderakademikeren skal selvfølgelig lige tage kvælertag på det, han samlet kalder privatskolerne. 'Privatskolerne er fluepapir for elitens børn', hedder overskriften – og så kører hele det klassiske, socialdemokratiske angreb på de frie skoler. Staten er vor mor. Vi skal have enhed. Privatskolerne er for de rige svin – og underforstået: De burde lukke, for de fastholder klassesdelingen mellem de privilegerede og de fortabte. I bedste tidsåndsstil ser man verden højst et par centimeter ud over næsetippen med egne erfaringer. Jeg er mønsterbryder. Følg mine erfaringer! Og i skyndingen glemmer man lige historien om den grundtvigske og den koldske skoletradition, som var en del af almuens oprør mod borgerskabet i midten af 1800-tallet. De underprivilegerede klas-sers oprør før de røde faner. En kamp mod den stivnede latinske skole og den forstenede religionsopfattelse. Og man springer også lige over lilleskole-bevægelsen i 1960'erne og 70'erne, som var et decideret oprørsk, venstreorienteret projekt. Eller nutidens muslimske friskoler, som vel ikke ligefrem er overklassefabrikker.

Det skal lige forklare, at taxamanden inspireres til dette skrivi under en morgentur med tre børn, som han skal køre til skole – til friskole. Han fortsætter:

Da vi kører op foran skolen ser den faktisk ud som alle andre skoler. Lidt mere rodet i byggeriet, fordi den ikke havde solide kommunale kroner til udbygning, men er vokset lidt efter lidt. Børnene ser almindelige ud. Og forældrene halvtrætte. Ikke helt så velbjergede som elite-forældrene i Rungsted, Hellerup, Søllerød og Gentofte. Jeg synes faktisk, at det er fornuftigt at diskutere, hvordan man kan undgå dominansen af middelstands børn i de fleste private skoler. Jeg ville bare minde om virkelighedens

set gennem forruden på en Mercer denne vintermorgen. De tre unger - mine kunder, som enhver far og mor ville være stolte af. De turde ligefrem sige det højt, det med omsorgen: - Det var hyggeligt, taxamand. Hav en god dag. Måske ses vi en anden gang? De var ikke forkælede elitebørn. De var bare glade for livet, taxaturen – og skolen. Friskolen, som deres forældre valgte uden skumle, klassefordærvende hensigter. Og hvorfor gør valgfrihed så ondt? God morgen, Danmark – lad os dementere nogle myter i dag!

Jeg beklager selvfølgelig, hvis jeg skulle have trådt nogen over tærne i denne forsamling, som måtte føle sig som eliteforældre, ligesom jeg over for gode socialdemokrater må beklage skribentens generalisering netop på dette punkt. Det må stå for hans regning.

Adskillige gange i det forløbne år er jeg blevet stillet spørgsmålet: 'Får I nu ikke en masse henvendelser fra utilfredse folkeskoleforældre pga. folkeskolereformen?' Nej, det gør vi faktisk ikke. Mængden af henvendelser er nogenlunde konstant og svingende efter årstid og lokale forhold, og begrundelserne for et skoleskift til os er næsten altid mistrivsel, men det kan lige så vel være på andre private skoler som på folkeskoler. Det er vist kun meget godt, at vi ikke oplever et boom i henvendelser. At skulle give et beklagende 'Nej, vi har desværre ikke plads' alt for ofte kan hurtigt give bagslag.

Elevtal og rekruttering

Pr. 5. september var der 208 elever på skolen, hvilket er ny rekord. I Oasen var tilmeldt 90 børn fra 0.-4. kl., hvilket også er ny rekord. Det er glædeligt, at vi kan trække elever til. Målsætningen for det samlede elevtal på skolen er dog 210. Det betyder, at vi meget gerne ser nogle af de tomme pladser besat. Det drejer sig om elever til 0. kl., 1. kl., 5. kl. og 8. kl. Til gengæld har vi ventelister til de øvrige klasser, deriblandt søskende, som meget gerne vil ind, men loftet på 22 elever pr. klasse vil vi ikke overskride. Vi håber derfor på tålmodighed!

Nye tiltag i undervisningen

Vi har i dette skoleår sat en hel del nye skibe i søen: ½-times moduler, engelsk fra 1. kl., tysk fra 5. kl., motorik i 0. kl., bevægelse i forskellige fag, udeaktiv undren, kommunikation som fag, livsfilosofi og udvidet lektiecafe. Det hele er nu evalueret i forskellige sammenhænge, både i personalegruppen og i bestyrelsen. Evalueringerne vil danne grundlag for diverse justeringer gældende for det kommende skoleår. Vi melder nærmere ud efter vores fagfordeling via Tegnestiften.

Årets arrangementer og højdepunkter

I 2014 står et enkelt højdepunkt lysende klart, nemlig skolens fødselsdag og 150 års jubilæum, men også en anden væsentlig begivenhed er lige værd at bemærke. Den 1. maj kunne vi byde velkommen til 16 små, nye spirer i Spireskolen, som jo er en førskole - et introduktionsforløb til den egentlige skolegang. Vi var i sagens natur spændte på, hvordan det hele ville spænde af. Det var jo en ganske anderledes måde at begynde i skole på. Alle 16 spirer klarede dog skærene i stiv arm, både at skulle forholde sig til nye omgivelser, 5 forskellige primærvoksne og over 200 'store' børn og voksne til morgensang. Nuværende 6. kl. og daværende 5. blev dog hurtigt supergode støtter som bedstevenner for spirerne. De 2 måneders Spireskole før sommerferie viste til fulde sit potentiale efter ferien, da de små ny slet ikke var nye længere, men nu var dus med alt og alle i Oasen og skolen. Ingen tvivl om, at Spireskolen fortsætter, og vi kan nu glæde os over, at 20 nye spirer møder frem mandag d. 4. maj. Højdepunkt i 2014 var dog ubetinget jubilæumsfestlighederne i maj måned. Først 2 forrygende emneuger, hvor vi kunne tillade os at holde fuld fokus på os selv. Træk af skolens historie blev trukket frem til morgensang, hvorefter børnene på de forskellige værksteder arbejdede med skolen før, nu og i fremtiden. Lørdag d. 24. maj blev skolen fyldt mere end godt op af over 400 børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede, som ville opleve emneugernes afslutning med præsentationer af ugens arbejde samt festligholdelse af fødselsdagen. Dagen forinden, fredag d. 23. maj, plantede vi skolens store, nye bøgetræ, som til arbejdslørdagen siden er blevet omkranset af bord og bænke, og om eftermiddagen afviklede vi en velbesøgt reception i salen. Her sang et kor af de yngste børn - iklædt skolens logofarver - så smukt og rent skolens nye jubilæumssang med bidrag fra alle klasser. Lørdag aften d. 24. maj kulminerede jubilæumsfestlighederne med en hyggelig og munter fest for ca. 360 mennesker i Tårnborghallen. Udover taler og sange fik vi fremragende underholdning af Casper Esmann og Løgnhalsen Carl Quist Møller. Om det var ham, der tog fusen på ungerne, eller omvendt, kan jeg ikke afgøre. Et lille eftergilde med trylleklovnen Tape og cupcakespisning afsluttede 150-års jubilæumsfestlighederne, og så var vi trætte, mætte, glade og taknemmelige.

Årets øvrige arrangementer har stort set fulgt traditionerne. Dog skal det bemærkes, at det faktisk er 3 år siden, vi sidst har afholdt skolefest i disse omgivelser. Den vender nu tilbage i en lidt ændret form, idet det bliver 8. kl., som påtager sig opgaven med at opføre en teaterforestilling for os. Om præcis en uge er der fest, og vi glæder os til at opleve 8. kl. på scenen i stykket Memory Lane, som Maria, klassens dansklærer, selv har skrevet med hjælp fra eleverne.

Den 23. april lægger skolen hus til et spændende foredrag med Peter Mygind, 'Styrk fællesskabet og minimér mobning'. Foredraget arrangeres i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som er skolens nye bankforbindelse, og deltagelse er gratis. Mange har så vidt vides allerede meldt sig til.

Skolens økonomi

På det økonomiske område har 2014 været et relativt stille år, hvor vi ikke har kunnet eller villet foretage de store armsving og derfor har holdt os til de mere nødvendige investeringer. Det skyldtes primært, at statstilskuddet har været reduceret med ca. 330.000 kr. i forhold til året før. I anledning af skolens 150 års jubilæum valgte bestyrelsen dog at renovere indgangspartiet på skolens hovedbygning for i alt ca. 60.000 kr. På IT-området har skolen desuden foretaget nødvendige investeringer i 16 nye laptops til personalet for ca. 85.000 kr., en ny server og et trådløst netværk for tilsammen ca. 70.000 kr. samt et nyt interaktivt administrations- og kommunikationssystem (Tabulex) til Oasen for ca. 20.000 kr.

Byggeplaner

Denne generalforsamlings hovedemne er vores planlagte byggeri af en ny indskolingsbygning. Et sådant projekt er en stor mundfuld, og det vil i sagens natur lægge beslag på megen tid og mange resurser i det kommende godt 1½ år. Efter aftale vil vores formand Carsten gå mere i dybden med dette lige om lidt, ligesom vores 'husarkitekt', Morten Sonnenborg, vil præsentere tegninger og billeder, og vores bankfilialdirektør, Jan Larsen, og revisor, Mona Larsen, vil redegøre for den økonomiske side af sagen. Vi går en spændende tid i møde.

Tak

Jeg vælger at tro, at Forlev Friskole er den levende, glade og dynamiske skole, som vi ønsker. Det bekræftes man f.eks. i,

- ☺ når en af de små hen over skolegården – eller inde fra børnehaven - vinker og råber et rungende 'hej' til én,
- ☺ når spireforældrene siger personalet tusind tak for en god og tryk skolestart,
- ☺ når indgangskøen ved elevrådsfesten fortsætter helt ud ad hovedindgangen og forventningsglæden stråler i børnenes øjne,
- ☺ når en rundvisning for en kommende familie får en bemærkning med på vejen af en nuværende forælder, som bare lige vil sige, at de bare kan være rigtig glade for deres skolevalg,

- ☺ når 7. kl. banker på til kontoret og beder mig komme ud for hjælpe med at redde et pindsvin i nød,
- ☺ når elevrådsformanden spontant rejser sig til morgensang og takker lærerne for en god gallafest

En levende, dynamisk og attraktiv skole kan kun skabes med en tillidsfuld og ansvarsbevidst bestyrelse og nogle selvstændige og engagerede medarbejdere, som føler ejerskab for skolen. Vi driver skole til gavn for børn og forældre, og arbejdsindsatsen bliver ofte et ret personligt anliggende på en grundtvigsk friskole, hvor det forpligtende fællesskab, den gensidige respekt, friheden, tilliden og livsglæden er grundpiller. Derfor en stor tak til det samlede personale - og til bestyrelsen - og ikke mindst Carsten som formand - for den tillid og gode opbakning, som vi, der er ansat, bliver mødt med. I har i det forgangne år atter ofret mange timer for Forlev Friskole, både omkring mødebordet, foran computerskærmen, i Tårnborghallen, i banken eller hjemme hos mig. Tak fordi vi mærker, at I forvalter jeres store ansvar for skolen og alle ansatte med stor omsorg og forståelse.

Tak til alle de forældre rundt omkring i forskellige klasser, som har ydet en ekstraordinær indsats for skolen i det forløbne år. Det være sig med ekstra klassefester, ekstra overnatninger, madfremstilling, kagebagning eller en indsats til arbejdslørdagen. Tak til de trofaste forældre, der møder op til morgensang næsten hver eneste morgen. En generel tak til hele forældrekredsen for den tillid, medleven og opbakning, I viser skolen i den store, fælles opgave, det er, at danne og uddanne jeres børn.

Til slut tak til Elisabeth, vores tilsynsførende, som kommer til os 3-4 dage om året og altid møder os med positiv interesse og respekt.