

## Beretning Forlev friskole 2018.

Så er det blevet tid igen til et tilbageblik over året der er gået. Det min beretning nr. 11, og som i sikkert ved, min sidste. Derfor har det været naturligt for mig at kigge en smule længere tilbage end jeg plejer. Hvad er der sket i de 13 år jeg har været med. Umiddelbart kan det virke, som om at skolen er den samme, som for 13 år siden. Men når man så tænker over det, er meget forandret. Vi har været igennem økonomiske tilpasninger med reduktion, af det statslige tilskud og senere en stigning igen til niveaet fra før. Vi har investeret i IT først i form af PC ere og senere Ipads interaktive tavler og ikke mindst højhastigheds internet. Elevtallet er tilpasset og der er hen ad vejen lavet mange småjusteringer, som ikke umiddelbart falder i øjnene.

En af de ting, som jeg har tænkt der falder i øjnene, men som man måske ikke lige tænker over i dagligdagen, er at vores skole fremstår i særdeles pæn og flot vedligeholdet stand. Mange steder taler man om, at skolerne forfalder, og ikke bliver vedligeholdet tilstrækkeligt. Det er ikke tilfældet her. Fortjenesten ligger ikke kun hos os i bestyrelsen, men i særdeleshed hos de mange forældre, der igennem tiden har deltaget i de mange yderst velbesøgte arbejdslørdage. Sammen med skolens flotte stand, følger også en følelse hos både børn og forældre, af ejerskab for skolens bygninger og lokaler. Vi ser derfor heller ikke de mange tilfælde af meningsløs hærværk, som ses andre steder. Dette er en styrke for vores skole, og for det sammenhold, som er så vigtigt for en lille skole som vores. En anden ting som er bemærkelsesværdigt er vores legeplads. Luftige udendørsområder, Legeredskaber, hoppefliser balancebomme og ikke mindst multibanen, er ting som er bragt frem ved fælles hjælp og med et fornuftigt og overkommeligt økonomisk input fra skolens side. Alt dette har været muligt, på grund af engagement fra børn og forældre. Istandsættelse af platformen ved luftskibet er det også blevet til, takke være lokale håndværkere som har behandlet os godt.

En anden ting som skinner i øjnene er solcelleanlægget. Vi fik en gylden mulighed for at etablere dette anlæg på meget fordelagtige vilkår. En 20 årig ordning, hvor produktionen fra cellerne bliver modregnet i skolens elforbrug. Vel nok den bedste investering, man lige kunne forestille sig på kort sigt. Jeg vil selvfølgelig ikke undlade

at nævne Oasen, den nye indskolingsbygning. Et stolt og flot symbol som i dagligdagen spreder smil og glæde, på en velfungerende skole.

En lille cafe i det gamle musiklokale er det også blevet til. Cafeen drives af elevrådet, som også har stået for indretning, maling og produktion af pallemøblement m.m. Mange andre positive ting kan trækkes frem, og sådan vil det helt sikkert fortsætte også fremadrettet.

Men ikke alt er jo en dans på roser. Der er også ting som ikke er lykkedes. En af de første ting, jeg husker vi forsøgte at få igennem, var byggeriet af en hal. Skolen havde, og har stadig behov for en større hal eller sal, både i daglig dagen til idræt, men i særdeleshed, når der afholdes større fælles arrangementer, som juletræsfest med mange deltagere. Vi regnede meget på dette, fik kontakt til kommunen, som igangsatte en større ændring i lokalplanen, med henblik på byggeri af hal. Vi havde kontakt med en nabo, omkring køb af 10.000 m<sup>2</sup> jord. Og var faktisk tæt på at nå i mål. Men prisen for jorden gik pludselig fra i omegnen af hvad der svare til 1 stk. Ford Mondeo, til noget fuldstændigt urimeligt, som vi ikke kunne magte. Og set i bakspejlet, var det måske meget heldigt, at det blev sådan, da Regeringen kort efter vedtog, at de frie og private skoler, skulle beskæres i statstilskud med 4 % over en 4 årig periode. Det var nogle udfordrende år, hvor vi måtte skære ind til benet. Dette tiltag er senere blevet rullet tilbage.

Et andet tiltag som vi forsøgte, var etablering af to spor i overbygningen. Formålet var at skaffe overbygningsseleverne, et bredere udvalg af ligesindede at spejle sig i. Det var en rigtig god ide, og ville have gavnet rigtigt mange af vores børn i de ældste klasser. Der var desværre ikke søgning nok. Så vi måtte gå den tunge gang og skrinlægge denne ide også.

En ting som er dukket op igen og igen er omklædnings og bade rummene i gymnastiksalen. Disse er i modsætning til mange andre ting på skolen i dårlig stand. Jeg kunne have lyst til at stå her på falderebet og love, at det skal nok blive ordnet. Men det ville ikke være fair over for den kommende Bestyrelse. Men der er et stort behov for istandsættelse af disse rum.

En anden udfordring som jeg ikke er stolt af at forlade, er den igangværende retssag med Forlev Fribørnehaven. En sag, som set fra min side ikke har nogen vinder. Vi har

igennem de meget lange og besværlige forhandlinger, med Fribørnehaven om en ny lejeaftale, og flytning til ny istandsatte lokaler i den gamle SFO bygning, prøvet alt hvad vi har følt rimeligt, for at finde en løsning. Men jo længere vi kom i forhandlingerne, jo mere klart blev det for os, at der ikke var vilje hos Fribørnehaven til at finde en løsning. Dette viste sig da også at holde stik da Fribørnehaven umiddelbart før sommerferien 2017 meddelte os, at man ikke længere ønskede at forhandle med os. Man ville ikke acceptere opsigelsen, af lejeaftalen i den gamle børnehave bygning. Og man ville ikke tiltræde den nye lejeaftale af den ombyggede SFO bygning. Ydermere agtede Fribørnehaven, ikke at forlade den gamle børnehave bygning, på trods af, at der på et meget tidligt tidspunkt i forløbet, var enighed i både Fribørnehavens og skolens bestyrelse, om at bygningen var i så dårlig stand, at den var nedrivningsværdig. Det har fra starten været klart for alle, at bygningen skulle rives ned, og at der skulle etableres en eller anden form for parkeringsplads eller afsætningslomme. Noget som alle kan se behovet for specielt om morgenen. Grundet disse omstændigheder, så vi i bestyrelsen ikke andre muligheder, end at stævne Forlev fribørnehave. Vi har hyret en advokat som er specialist i erhvervslejeloven, og vi har fået gode signaler fra ham omkring vores muligheder i sagen.

Som en direkte konsekvens af det dårlige samarbejds klima med Forlev Fribørnehave, har vi besluttet, at lave istandsættelsen af den gamle SFO bygning som planlagt. Planen er så, at starte en børnehave op under Forlev Friskole. Vi er i skolens bestyrelse 100 % enige om, at en børnehave i tilknytning til skolen er en nødvendighed. Vi kan ikke se skolen, uden den naturlige fødekilde, som en loyal og samarbejdsvillig børnehave er. Og vi ser store muligheder for både synergier og samarbejde, både på det pædagogiske og det praktiske plan. Status for dette er her og nu, at projektering og tegninger er under produktion og dette tager stille og roligt form. Der er kontakt til håndværkere, og der arbejdes målrettet. Hvornår og under hvilke form vores børnehave kommer til at starte, vil I høre nærmere om, når der er overblik over dette. Men jeg kan her garantere, at en børnehave under Forlev friskole, den kommer. Hvor Forlev Fribørnehave vil være at finde efter retssagen, kan jeg af gode grunde ikke vide noget om.

Hvad har vi ellers af udfordringer i fremtiden på Forlev Friskole? En af de udfordringer jeg ser, er at sørge for en stabil tilgang af elever til skolen. Den nye

børnehave vil selvfølgelig være en stor del af dette. Men mange andre ting spiller også ind. En tryk og rar dagligdag er et af de steder hvor vi her på skolen har en styrke. Den lille skole, hvor alle kender hinanden. Hvor de store passer på de små. Hvor der er stor fokus på mobning og den gode omgangstone, og alle de mange bløde værdier, som igennem generationer er blevet bygget op på Forlev Friskole. Det er værdier, som skal fastholdes.

Det faglige niveau skal selvfølgelig fastholdes. Og det er tvingende nødvendigt at have fokus på at få alle med. Det er fint at vi har ventelister, og kan få nye børn ind. Men det er utroligt vigtigt, at sørge for at dem der er her er glade for at være her, og vil blive her. Jeg siger ikke at vi skal holde på alle for en hver pris, men for stor udskiftning i de enkelte klasser, giver utryghed og ubalance. Og basen for en god indlæring er tryghed og tillid, både for børnene, men også for forældre. Forventnings afstemning er utrolig vigtig. Både for vores personale og for de børn og forældre, som skal modtage. Vi må erkende, at i dag er der ikke langt fra tanke til handling, hvis tingene køre skævt. Dette gælder selvfølgelig både på vores og alle andre skoler. Fremadrettet vil skolerne til stadighed være udfordret på dette område. Og jeg tror på, at det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på dette, og at alle trækker på samme hamle og yder deres bedste. Og hvis ikke det kan lade sig gøre på Forlev friskole. Ja hvor kan det så??? Rammerne er her. Børnene er her. De engagerede forældre er her. Personalet er her. Systemerne er her. Så det er bare ned i knæene kroppen let forover og afsted.

Til slut vil jeg gerne have lov til at sige tak, til alle de mennesker jeg har mødt igennem Forlev Friskole i min tid i bestyrelsen. Tak til lærer, pædagoger, vikarer pedeler, sekretære, rengøringsmedhjælpere, tilsynsførende, forældre, børn, arkitekter, håndværkere, bankfolk og alle andre som jeg har fået lov at krydse klinger med igennem tiden.

En særlig tak til Niels Christian, og alle de mange medlemmer af bestyrelsen, som har været med igennem i de mange år. Vi har tilbragt mange timer sammen. De fleste har været hyggelige og konstruktive. Jeg syntes vi har nået rigtigt meget. Og jeg ser en stærk skole med det rigtige potentiale.

Forlev Friskole har været en stor del af mit og min families liv de sidste 17 år. Og der er ingen tvivl om, at der i den nærmeste fremtid vil indfinde sig en mærkelig tomhed.

Stedet, de mennesker jeg har mødt, og den sjæl der er her, har været med til at præge min person til den jeg er i dag. Så skulle der være nogen som ikke bryder sig om mig, så har I selv en del af skylden. Tak for nogle gode år, og I må bære over med mig, hvis jeg skulle finde på at kigge forbi en gang i mellem.

Dette var min sidste beretning. Med den vil jeg ønske Forlev friskole alt mulig held og lykke.

På bestyrelsens vegne

Carsten Johansen